

# Naar huis

Ik mag vandaag met jullie mee naar huis gaan,  
vertrouw erop dat dit ook goed zal gaan.  
Gaat de voeding goed,  
weet dat dit niet op vaste uren moet.

Plas ik regelmatig en kom ik goed bij,  
dan krijg ik genoeg melk en ben ik blij!  
Spelen, rollen, ... op mijn buikje vind ik fijn,  
maar als ik in slaap val, moet het op mijn rugje zijn.

Je mag terecht trots op me zijn,  
maar zieke bezoekers vind ik niet zo fijn.  
Hou rokers en huisdieren bij mij vandaan,  
daar doe je als ouder goed aan.

Ik heb graag rust en regelmaat in huis,  
ik zal wat moeten wennen, maar zo wordt dit echt mijn thuis.  
Verwennen kan je me niet,  
maar zorg dat je ook tijd voor jezelf voorziet.

Denk af en toe eens aan jezelf,  
rust voldoende en eet gezond, dat is ook goed voor mezelf!  
En als het even niet meer gaat,  
het kan geen kwaad als je me even aan iemand anders overlaat.

Wees niet bang om hulp te vragen,  
je zult het je nadien niet beklagen.